

## Disco 3 - Vertaling

### *Europa en de stier*

*Jupiter is verliefd geworden op de mooie Europa, dochter van Agenor, koning van Phoenicië (Phoenicia). Haar broer heet Cadmus. Dagelijks speelt Europa met haar vriendinnen buiten en Jupiter bedenkt een list om haar te ontvoeren: hij beveelt Mercurius de kudde vee van Agenor naar de meisjes te brengen. Hoewel Mercurius de reden van deze opdracht niet begrijpt, gehoorzaamt hij zijn vader natuurlijk wel!*

Agenor in Phoenicia rex est. Europa filia eius est et Cadmus filius.

Europa et amicae saepe in silva sunt, ubi rosas legunt et ludere possunt.

Ecce, Iupiter terram explorat et appropinquat. Europam videt et statim eam amat.

Tum consilium capit. Puellas enim terrere non cupit. Filium Mercurium vocat et:

“Vaccas Agenoris lege et eas in silvam duc!”

Mercurius statim patrem iuvat et vaccas ducit. Nunc puellae eas vident.

Inter vaccas taurus quoque est. Is amicas terret, sed Europa ridet et eum non timet.

Gaudet et in tergo eius sedet. Deinde taurus eam per mare in insulam Cretam ducit.

Nunc Europa nec gaudet nec ridet! Exclamat: “Amicae, me servate! Taurus me rapit!”

Sed amicae eam nec audire nec servare possunt.

Ibi insula Creta est. Taurus et puella appropinquant. Ecce, taurus nunc rex est!

Europa eum statim amat et semper in insula habitat, ubi regina est.

eius	= zijn, van hem
vacca	= koe
Agenoris	= van Agenor
taurus	= stier
tergum	= rug
mare	= zee

